

STEURS 543/2

BID GOD VOOR DE ZIEL

van

HEER

Achilles DE COCK

weduwnaar van Mevrouw

Alice BRUNEEL

geboren te Koolskamp op 2 februari 1896
en overleden in de St.-Lucaskliniek te Tiel
op 21 januari 1976,
gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten.

Gedeporteerde 1940-'45.

„Voor uw gelovigen, Heer, krijgt het leven een andere gestalte, het wordt niet weggenomen en wanneer het huis van dit aards verblijf is afgebroken, wordt in de hemel een eeuwige woonstede verkregen". (Prefatie - mis van overl.).

Dit vooruitzicht en geloof van voor altijd gelukkig te zijn bij de Heer werpt een helder licht op ons aardse leven, geeft sterkte bij de beproevingen, is een houvast bij het sterven.

In gezegende ouderdom is hij gestorven. Zijn leven was een leven van arbeid: het gestadig werken dag aan dag. Het stil geluk in huis, met vrouw en kinderen. Ook de beproeving heeft soms zwaar toegeslagen: wanneer hij als gedeporteerde maandenlang van huis weg moest in de vreemde.

Toen kwam de tijd om op rust te gaan. Hij leefde gelukkig met moeder. Zij kenden de vreugde hun gouden huwelijksjubileum te vieren. Dan volgde de scheiding. Hij vond een nieuwe hartelijke thuis bij zijn kinderen, en, in de laatste jaren in het Rustoord. Hij was een rustige, stille man.



Een man vol gediensdigheid die gaarne nieuwgekomenen met vriendelijkheid bejegende en hielp zodat ze zich spoedig thuis konden gevoelen.

Bemindde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, heb dank voor uw genegenheid en goede zorgen, voor de vreugde die gij mij hebt geschonken. Met dankbare genegenheid denk ik ook aan u met wie ik samenleefde in het rustoord. Aan u, die mij daar of in de kliniek hebt bijgestaan.

Onze Lieve Vrouw van Bijstand, bid voor ons.

Gerard en Georgette Verschuere-De Cock
en kinderen,

André en Angèle De Cock-Baltens
en kinderen,

De families De Cock, Van Hoorne,
Bruneel en Demaegdt,

DANKEN U

om uw aanwezigheid in de uitvaartmis.

VANNESTE GEBRS-TIELT