

BID GOD VOOR DE ZIEL

van

**DE HEER**

**Albert COUCKE**

zoon van August en Lucille MOINE

geboren te Brugge op 23 april 1915,  
en er overleden in het A.Z. St.-Jan  
op 7 januari 1981, gesterkt door het  
sacrament der zieken.

De afgrond van de dood is zo diep,  
dat geen mens die leeft  
de bodem ervan vindt.  
Sterven schuift alle grenzen weg,  
zodat de mens  
een grenzeloos bestaan begint.

Wij danken U, Heer God,  
voor deze mens,  
die uit ons midden weggevallen is.  
Wij danken U  
voor het goede dat hij bracht.  
Daarvan gaat nooit iets verloren:  
het wordt altijd door U beloofd.

Omwille van de IJefde,  
waarmee Gij alles hebt gemaakt,  
rekent Gij nooit het onvolmaakte  
van onze onmacht aan.  
God, Gij vergeeft aan alle doden  
hun menselijk tekort.

Wij bidden U, Heer God,  
dat Gij Albert wilt schenken:  
het leven dat eeuwig duurt;  
want Jezus heeft ons gezegd:  
«Wie in Mij gelooft, zal leven,  
ook al is hij gestorven...»

Wij vragen U,  
dat allen die met hem  
verbonden waren,  
de belofte herkennen  
dat Gij ons in de dood getrouw zijt.

August en Jeanne  
VANDEN BERGHE-COUCKE, kinderen en  
kleinkind,

(René COUCKE†)-Georgette BOGAERT,

Alfons en Liliane COUCKE-LLEWELLYN,  
kinderen en kleinkinderen,

Lucien en Henriette COUCKE-RAQUET,

Irena VAN DEN BROUCKE,

De families COUCKE, MOINE, MOONEN,  
TRAEN en MARECHAL,

**danken U van harte voor de blijken van  
innige deelneming en gebed.**

Begr. Vanheerentals, Pannebekerstraat 105, 8000 Brugge - Tel. (050) 33 54 65

