

In het kruis is de hoop van het eeuwig leven !

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ALBERTA DEWITTE

echtgenote van Mijnheer

FIRMIN VANHOUTTE

geboren te Rozendacle (Frankrijk) de 29 september
1888 en godvruchtig overleden te Avekapelle, de
14 april 1959, gesterkt door de HH. Sacramenten
van onze Moeder de H. Kerk.

Zij was erelid van de H. Hartebond.

Om martelares te zijn moet men noch zwaard noch
vuur onderstaan : 't is genoeg van te lijden zonder kla-
gen. Deze eerbiedwaardige moeder was een martela-
res : zeventien jaar had zij ellendige jaren, die met de
dag pijnlijker werden ; toch heeft zij God aanroepen ;
haar gebeden en haar verdueligheid zijn geklommen
tot voor 's Herens troon en zij is in vrede gestorven.

Mijn barmhartige echtgenoot Firmin : als een engel
van troost hebt gij mij zeventien jaar bezorgd ; uit lief-
de Gods hebt gij u voor mij opgeofferd ; hoe zal O. L.
Heer u belonen !

Mijn kinders en kleinkinders : dank voor uw liefdevol-
le zorgen ; leert de beproevingsen van 't leven dragen
ere Gods. Leeft christelijk : daarin ligt het ware ge-
luk. Bidt voor uw moeder in uw H. Mis en uw avond-
gebeden.

Mijn familieleden : ik verlaat een aarde van ellenden
voor een hemel van vreugde ; gedenkt mijn ziel in uw
gebeden.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons !
Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

De familiën

VANHOUTTE - DEWITTE - DUCROCQ

bedanken U om uw tegenwoordig-
heid en uw gebeden.

bedanken eveneens de Zusters van
het Wit-Gele Kruis.