



TOT ZALIGE GEDACHTENIS
van Heer

ALFONS VEREECKE

Echtgenoot van Vrouw

EUPHRASIE FLAMA

*geboren te Meerendré de 14 April 1894, en godvruchtig
overleden te Zeebrugge de 28 Maart 1952. voorzien van al
de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.*

't Is nog vroeg om te sterven : acht en vijftig jaar, Hij was nog beter in ons midden gebleven, hij was er nog zo nodig. En toch, achter die uiterlijke verschijnselen die wij met ons menselijk verstand niet kunnen doorpeilen is Gods Vaderlijke goedheid verborgen. De tranen komen in onze ogen, maar laten we dan met betraande ogen opzien, naar Vader daarboven achter die wolken van lijden en onbegrijpelijke dingen. Gij hebt dat weten te verstaan in uw pijnlijke ziekte Alfons. Gij laagt zeker wel te kijken met verlangende blik naar het komende lentezonneke. Uw gedachten gingen nog naar de haven, terwijl uw gezicht soms pijnlijk samentrok door de inwendige kwaal die u verteerde en u louterde. Maar midden dat alles hebt gij gebeden " 't Is al goed wat Gij ons Here, mij laat overkomen. „ Gij Alfons hebt ons geleerd Vader te kennen met Zijn goedheid boven deze wereld van miserie en verkeerd uitlopende menselijke berekeningen. Dank U Alfons om deze schone les.

Mijn trouwe Echtgenote: Gij hebt getoond dat gij nog de christelijke trouw in de liefde kent. In al die miserie hebt gij mij nooit verlaten. Gij hebt aan geen rust gedacht. Gij hebt alles gedaan wat in uw macht was om mijn lijden te verzachten. Och hoe kan ik u genoeg bedanken. Gij moogt gerust zijn, niets hebt ge u te verwijten. Ik weet het, ook nu zult gij me niet vergeten.

Mijn lieve kinderen, het is me een troost geweest u te ontmoeten rond mijn lijdenbed. Och, zorg nu goed voor moeder, opdat ze haar laatste jaren zorgeloos zou mogen slijten en wederliefde van u ondervinden voor alles wat ze voor u heeft gedaan. Bidt dagelijks voor mij.

En gij mijn lieve kleine engel : Monique, gij zijt nog zo onschuldig, daarom hield ik zoveel van u. Gij kunt nog zoveel bekomen van uw Goede Meester. Bid veel voor mij en blijf een engel voor moeder door godsvrucht en gehoorzaamheid.

Mijn dierbare familieleden, buren, vrienden en kennissen, dank u om alles wat ge deed ! Gedenkt mij in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid,

300 d. Afl.



De familiën
VEREECKE en FLAMA.

bedanken U van harte voor
uwe blijken van kristelijke
deelneming en gebeden.

L. Vanhove koster Zeebrugge.