



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

André BONTE

echtgenoot van

Mevrouw **Gabriëlle Maes**

geboren te Sint-Michiels op 21 juni 1919
en onverwacht thuis overleden op 8 juli 1999.

Oudstrijder 1940-1945

Gewezen gemeenteraadslid van Sint-Michiels

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij

*Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij
zijn lieve aandacht voor de aardse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor U en mij.*

*Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tezamen om zijn heengaan leden
en die zal blijven schrijven na vandaag.*

*In zijn dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land laten wij lopen :
hem achterna, die hoopte wat wij hopen :
hij is niet meer dan enkele stappen voor.*

Anton van Wilderode



*Om uw aanwezigheid
om uw vriendschap
om uw gebed
om uw blijken van deelneming
danken wij U oprecht.*

De families BONTE - ROSSEEL EN MAES - JONCKHEERE

Rouwleiding en funerarium Jos Timmerman Loppem (050) 82 40 48 Sint-Michiels (050) 39 30 11
Druk : G. Barbiaux, Groene Poortdreef 27, 8200 Sint-Michiels - Brugge, Tel. (050) 40 00 50