



Vroom aandenken aan
de heer
André Désiré Rommel

echtgenoot van Paula BULCKE
Rustend handelaar – Oud Strijder 1940-1945
geboren te Eernegem
en godvruchtig overleden te Brugge op 9 april 1999,
gesterkt door de Sakramenten der Zieken

AFSCHEID...

*afscheid is zachtjes loslaten
wat je al die tijd liefdevol koesterde*

*afscheid is handen verstrengelen
om nog even te willen zeggen
hoe alles met elkaar verbonden was*

*afscheid is ook dankbaar terugblikken
op dat zalige moment*

*afscheid is nog zoveel willen zeggen
wat onuitspreekbaar is*

*afscheid doet pijn
maar afscheid is ook :
danken voor het goede wat is geweest
en hopen op de toekomst
op wat komen zal...*

Dominique

Paula BULCKE, zijn echtgenote,
de families Rommel, Bulcke, Vandaele en Vandenzande
danken u voor uw bliken van deelneming.