



Dankbare herinnering aan

de heer

André Rommel

echtgenoot van mevrouw Anna Mortier

geboren in Eernegem op 23 februari 1927 en godvruchtig
overleden in Kortemark op 17 december 2010,
voorzien van het H. Sacrament der Zeken.

—
Lid van Okra
Lid van Zekenzorg

André, papa, opa,

je mag nu rusten. Het is voorbij.

Je was een bijzonder mens. Werken was je leven. Je hield van het
buitenleven, de natuur, de velden. De eenvoudige dingen des levens.

Je nam het leven zoals het kwam. Trots en koppig.

Een sterke man was je, een mooie man. Tekens weer stond je voor een
ander klaar. Niet met veel woorden maar met daden. Zonder klagen,
zonder vragen was je steeds in de weer.

De laatste jaren waren moeilijk. Beetje bij beetje moest je afscheid
nemen van je kracht, je thuis, je geliefden. Je lichaam wou niet meer.
Op het einde werd je wereld beperkt tot het bed. Je woorden vielen
weg maar de gultigheid in je twinkeloogjes vertelden ons nog veel.
Het was een moedige strijd.

Jouw liefde en waarden zullen we niet vergeten, maar verder dragen
en doorleven.

Niet de dood heeft het laatste woord...

Het ga je goed.

Zijn echtgenote:

Anna Mortier

Zijn kinderen en kleinkinderen:

Eric † en Lieve Theunissen - Rommel

Tine Theunissen en Tom De Roeve

Pieter Theunissen

Paul en Els Rommel - Vannieuwenhuysse

Kurt Rommel en Els Van Den Bossche

Barf Rommel

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

en de families Rommel - Sanders en Mortier - Deraeve

danken u voor uw gebed en bliken van medeleven.

