



Er werd te middernacht eene stem gehoord:
zie de Bruidegom komt, snel Hem te gemoet.

Matt. 25.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Angelina Buijck

Echtgenoot van
PETRUS BRAET,

*geboren te St. Laureijs 6 Juli 1822, en naeene
gelukkige echtvereeniging van ruim 48 jaren,
overtleden te Groede 30 Januari 1897.*

Die steeds denkt aan het sterven wordt door
den dood niet verrast. *(H. Anselmus.)*

Zij heeft zich in het gebed verheugd, van hare
vroegste jeugd er de wijsheid in gezocht. God
gevreesd en zijne geboden onderhouden.

Eccl. II. Tob. 11.

Groot zullen bij den Heer de verdiensteu zijn
van hen die hunne kinderen eene goede opvoe-
ding zullen gegeven hebben. *H. Hieron. Ep. 79.*

Dierbare Echtgenoot, bedroef u niet, gelijk de-
genen die geen hoop hebben; ik zal u wederzien
en uw hart zal zich verblijden. *Thess. IV. Joan XVI*

Kinderen, hetgeen gij geleerd, en ontvangen en
gehoord en in mij gezien hebt, doet dat; en de
God des vrede zal met u zijn. *Phil. IV.* Ver-
geet mijne zuchten niet; denkt aan mijn lijden,
en aan mijne zorg voor U. Verplicht U voor de
rust mijner ziel te hidden. *H. Joan Chrijs.*

H. Jozef, vriend van het H. Hart, bid voor ons.
(100 dagen afluat.)

Snelpersdruk van L. J. Bevin te IJzendijke.