



*Uit het leven heengaan  
wekt vertrouwen  
op weerzien*

+

DANKBARE HERINNERING AAN

**MEVROUW ANITA SENESAEI**  
ECHTGENOTE VAN  
**DE HEER GERARD VANHESSCHE**

Geboren te Ette'gem op 26 juli 1940,  
overleden te Brugge in het A.Z. St.-Jan  
op 5 september 1986,  
gesterkt door de Sakramenten der zieken.  
Lid van de K.A.V.

Er daalt een stille droefheid neer in ons gezin door het heengaan van onze goede moeder.

Het is allemaal zo plots en zo rap gebeurd. De ganse dag was ze nog bij ons en onverwachts is ze in de rustige avond heengegaan.

Thans ligt een vredige en rustige moeder op haar rustbed, zeggend dat ze alles gelaten en tevreden heeft aanvaard wat haar overkomen is.

Moeder was gelukkig in haar geliefd gezin. Ze leefde met vader en kinderen samen in een sfeer van dienstbaarheid. Vooral toen de kleinkinderen er waren toonde ze haar blijde zorg, ze hield van hen, en wederzijds waren de kinderen zo graag bij haar. Moeder was

goed voor iedereen en poogde voortdurend in haar bereidheid om te helpen en iedereen te vreden te stellen.

Wij houden van moeder en zullen het vele goede dat ze voor ons deed nooit vergeten. Ze heeft in ons leven een blijvende plaats.

Moge de goede Vader in de hemel haar nu ook, een plaats geven bij zijn mensen van goede wil.

Moge zij door Gods barmhartigheid in vrede rusten.

Gerard VANHESSCHE,  
Rik en Veronique CLICTEUR-VANHESSCHE,  
Dominique VANHESSCHE,

Nel CLICTEUR,  
Arne CLICTEUR,

de families SENESAEI, VANHESSCHE,  
VANBESIEN, BALTENS,

danken U voor het gebed en de blijken van medeleven in de rouw.

rouw. d. tavernier - jabbeke - 050/ 81.20.85  
grafiek de sutter luc - 050/ 81.10.12