

buromac

*zacht ben je gekomen
zacht ben je gegaan
niemand kan je ooit belonen
wat je voor ons hebt gedaan
jij vervulde al onze dromen
iedereen werd ruim voldaan*



DE HEER

Arthur DEGRAEVE

Echtgenoot van Mevrouw Maria Lutters

Geboren te Zedelgem op 28 juli 1925
en godvruchtig overleden te Sijsele,
in het Elisabeth Ziekenhuis
op 23 augustus 1997
gestrekt door het sacrament der zieken.



Onze pa,

Wie was onze pa ?

*Pa was een gebard man, gebard door
bet vele werken en het leven.*

*Pa was een principieel man.
Zijn hoogste principe was :
als je iets doet, doe het dan goed.*

*Volgens dat principe beeft hij heel zijn leven geleefd.
Als landbouwer, man en als vader.*

*Maar ons pa was vooral een man van weinig woorden.
Hij zei niet ik ga helpen, maar hij hielp ons.
Hij zei niet ik ben trots op jullie,
maar hij was trots op ons.
Hij zei niet ik zie je graag, maar hij zag ons graag.
Meestal was ons ma dan de vertaler van al
deze gevoelens naar ons toe.*

*Waarom moet ons vader zo vroeg bij ons weg ?
Waarom nu als hij en ma van plan waren om samen
te genieten van de rest van hun leven ?
We troosten ons met de gedachte dat ons pa zolang hij
leefde genoten beeft van zijn werk dat trouwens zijn
leven was. Want stilzitten kon hij niet.*

*Ma, wij denken dat Onze Lieve Heer hierboven nog
enkele klusjes beeft waar Hij ons pa voor nodig beeft.
En ma, wij zijn er als je ons nodig hebt
De kinderen en kleinkinderen.*

Druk G. Barbiaux, Groene Poortdreef 27, 8200 Sint-Michiels - Brugge