

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Augusta, Prudence VEREECKE

weduwe van de Heer
Isidoor HERRY
weduwe van de Heer
Georges MEES

geboren te Merendree, op 27 januari 1893
en overleden te Gent, op 6 juli 1968,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Zij was een verdienstelijke en voorbeeldige vrouw. Haar leven was een aaneenschakeling van medewerking en opoffering voor haar zoon die zij zo innig lief had.

Voor haar bestond slechts recht en rechtvaardigheid. Met hoop en gelatenheid is zij in de Heer ontslapen, want zij was zuiver van ziel, recht van hart en wie de Heer vreest, zal het welgaan in het uiterste en zal gezegend worden ten dage van zijn scheiding.

Vaarwel mijn zeer duurzame zoon en familie, dank om al uw goede zorgen gedurende mijn lange ziekte, ik ga bij vader in de Hemel om verder voor u te zorgen zoals gans het gelukkig leven van ons beiden voor U is geweest. Denk nog altijd veel aan mij, bijzonder in uw gebeden.

Ik zal U van uit de hemel met Gods hulp verder bijstaan in uw zaken, moge eens de dag komen dat wij met de Heer, allen samen terug verenigd zijn.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

Begr. De Raeve Zwijnaarde Stw. 239, Tel. 22 28 97

haar zoon.

Mijnheer Oscar HERRY;
De familiën VEREECKE, HERRY en MEES;

danken U innig voor de blijken van deelneming
in hun rouw en voor uw godvruchtige gebeden.