

Het lijden van het tegenwoordig leven is niet te vergelijken met de toekomstige heerlijkheid die in ons zal veropenbaard worden. Rom. VIII. 18.



TER ZALIGER GEDACHTENIS  
VAN DEN HEER

AUGUST DE MAEGHT

ECHTGENOOT VAN  
VIRGINIE DE BEL

geboren te Thielt, 28 Dec. 1840 en aldaar godvruchtig overleden 11 Oct. 1906, na ontvangen te hebben de Sacramenten der Stervenden.

Het waar geloof was in zijne ziele geworteld gelijk de eikenboom in de rotse. Het oog op God gevestigd, heeft hij nooit gewankeld, noch in voorspoed noch in druk. S Aug.

Hij zag de dood naderen met eene gerustheid van gemoed die het geloof en de Christene hoop alleen kunnen inboezemen. Hij vreesde de dood niet, omdat hij Dezen die hem oordeelen zou, altijd zoo teederlijk bemind had. Bourd.

Wat is immers de dood van den rechtveerdigen ? De rust, het einde van den arbeid en van de kwellingen des levens ; de belooning zijner beproevingen, de prijs en de kroon van zijn moedig strijden. H. Marg.

Vaarwel, beminde Vrouw en Kinderen, ik verlaat de aarde voor een beter land, in hetwelk wij elkaar zullen wederzien ; vergeet mij niet in uwe gebeden ; in den hemel zal ik u ook niet vergeten. H. Aloys.

Zoet hert van Jesus, wees mijne zaligheid.

(100 dagen afaat.)

Thielt, dr. G. Hortá.



GEBED  
met vollen afaat

O goede en allerbarmhartigste Jesus, aanzie mij hier voor uwe voeten nedergekniel. Ik bid en smeeke U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen, alsook een waar leedwezen over mijne zonden, en het vast voornemen van mij te beteren ; ter zelve tijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe aandoening en groote droefheid Uwe vijf wonden terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jesus hetgeen U reeds de propheet David van U zelve deed zeggen: « Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld. »