

Hij schaamde hem niet over het Evangelie van Christus en was niet bang om in het openbaar zijn geloove te belijden. AD ROM. I. LUC. XII.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN

Augustus Livinus Taecke

KORPORAAL der 5^e Komp. 4^{de} Linierégiment

vereerd met 't Oorlogskruis

zoon van

Carolus en Komanie Vanden Bussche

geboren te Zerkeghem, den 22 Februari 1891 en
aan zijne wonden bezweken te Staden, den 3 Oktober 1918.

Doorgaans wat geen moeite kost heeft ook niet veel weerde, hoe dierbaar ingeolge moet ons Vaderland zijn, ingezien zijne vrijheid zooveel arbeid ontbering, lijden en bloed heeft gekost. De schoonste christene zegepraal is deze van onze driten te betugelen en het kwaad met goed te loonen.

August was de oudste van 10 kinders, de troost en de voldoeninge zijner ouders. (TOBIAS.) Zijn leven was zoo geschikt en verordend dat het als voorbeeld aan de jongere mocht aangewezen zijn.

Dierbare overledene vaarwei. t' Huis aan tafel uw plaats zal ledig blijven, uwe stem zal niet meer klinken in het avondgebed maar uw geheugnisse zal in ons herte blijven... en Ouders, Bloedverwanten en Medemakkers zullen gebeden storten tot lafenisse uwer ziel.

Zoet Hert van Jesus maak dat ik u altijd meer en meer beminne.

100 dag. afl.

R. I. P.

Oudenburg, druk Gebroeders SMIS.



O: vos: omnes: qui: transitis: per:
viam: attendite: et: videte: si:
est: dolor: sicut: dolor: meus?