

† BARMHARTIGE JEZUS, ONTVANG
IN UW GENADE DE ZIEL VAN

HEER KAMIEL BULTINCK

Weduwnaar van Mevrouw MARIA VEREECKE

geboren te Oostkamp, de 21 januari 1891
en overleden te Rumbeke, de 22 december 1962.

Begraven te Roeselare, O.L. Vrouwparochie,
zijn vroegere woonplaats.

Oudstrijder 1914-18, Oorlogsinvalidé, Vuurkruiser.

«Wie mijn leerling wil zijn, neme zijn kruis op en volge mij.» Deze woorden van de Goddelijke Zaligmaker beduiden dat het leven van ieder kristennens, door het kruis wordt begenadigd.

In het verlossend kruis van Jezus Christus ligt onze redding en de grondslag van onze hoop op een zalig hierna. In het deemoedig dragen van ons eigen kruis, ligt het bewijs van onze liefde tot Christus en het bewijs van ons vertrouwen op zijn hulp en zijn almachtige goedheid die alles ten beste leidt, voor hen die HEM beminnen.

De betreurde overledene heeft die les van het kruis begrepen en diep aangevoeld. In zijn bediening heeft hij altijd stipt en keurig zijn plicht volbracht. Daardoor veroverde hij de achting van zijn oversten en medebedienden. Hij was een man die roemen mocht op de volbrachte levenstaak. Gedurende de oorlog 1914-18 stond hij op de frontlinie, en verdedigde hij moedig de eer en het recht van zijn Vaderland.

Toen de periode van een rustiger bestaan voor hem was aangebroken kwam meteen een tijdstip van tegenslagen en beproevingen opdagen.

Zijn dierbare echtgenote stierf vrij onverwacht.

Dat heengaan werd een zwaar kruis. Zijn gevoelig hart werd erdoor gewond en de wonde zou maar traag genezen.

In de kristelijke sfeer, van het gezegend tehuis, waar hij laatst vertoefde, heeft deze goede man veel gebeden. Dagelijks woonde hij de heilige mis bij. Hij zocht en vond troost bij de Goede God die een Vader is en de gever van alle sterkte en opbeuring.

Doch de lijdenskelk was nog niet vol. Toen is Kamiel zelf geraakt geworden in zijn lichaam en gezondheid. De barmhartige Heer beminde hem en kende hem. Hij zal zijn ziel genadig zijn.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, gedenkt dikwijls mijn ziel in uw vrome gebeden. Ik beminde U allen in diepe oprechtheid. Ik bedank U voor uw genegenheid en goede zorgen.

Terwaarde Zusters, ik bedank U voor de goedheid en offervaardigheid waarmee gij mijn lijden hebt verzacht.

O Maria, Moeder van de Goddelijke Zaligmaker, bid voor ons.

†

Hr en Mevr. Arthur BULTINCK-DELOMBARDE en
kinders Donald en Danny,

Hr en Mevr. Victor VANTOMME-BULTINCK en
kinders Gilbert, Jacques, Jacqueline en Christine,
zijn kinders en kleinkinders ;

De families BULTINCK, VEREECKE,
DEPESTEL en VANDEVENNE,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Druk Paul Duthoit-Deleu, Roeselare