

*Time for me to go now
I won't say goodbye
Look for me in rainbows
Way up in the sky
In the morning sunrise
When all the world is new
Just look for me and love me
As you know I loved you.*

Dierbaar aandenken aan
MEVROUW

Catherine HAENEBALCKE

moeder van Marilyn.

Geboren te Sint-Amandsberg
op 17 januari 1968 en na een
smartelijk ongeval samen met haar
vriend David VERBIEST overleden
te Damme op 11 december 1997.

Je bent niet dood -

*De Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in zijn glanzend huis.
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken.
Je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.*

*Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven.
Je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet. God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.*

Je bent niet dood -

*Maar ach, ik zal je missen
zoals een mens de meest-geliefde mist.
De jaren van geluk zijn niet meer uit te wissen
en ik geloof: God heeft zich niet vergist.*

Nel Benschop.

De familie dankt U voor uw blijven
van deelneming in hun rouw.