



TROOSTVOL AANDENKEN AAN
DE HEER

CHARLES VANHOVE

ECHTGENOOT VAN MEVROUW IRMA LIEBAERT

geboren te Uitkerke op 9 december 1911 en
godvruchtig overleden te Brugge op 12 juni 1976,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Een beloftevol seizoen is ingezet; de zon was en is volop van de partij; al wat maar iets te maken heeft met Horeca in stad en land heeft alle registers opengezet; het wordt een topseizoen... zo had ook Charles het gedroomd; maar het zal verlopen zonder hem. Hij heeft het vergankelijke, het onzekere geruild voor het onvergankelijke, voor het eeuwige. In hem brandde het verlangen om na de ziekte die hem had geveld, weer de oude te worden. Lange tijd leefde de stille hoop in de harten van liefhebende mensen, maar kort was de hoop en snel kwam het einde; pijnlijk is het bewust afscheid te moeten nemen van het leven en de zijnen, die hij heeft liefgehad; hard om dragen is het kruis dat op de schouders rust van zijn dierbaren, die hem zó zullen missen.

Het was een man om van te houden, de zon in het hart van vele mensen. Het was een leven van goedheid en eenvoud, van liefde en toewijding voor echtgenote, dochter en kleinkinderen, voor de ontelbare vrienden in onze goede stede, voor de bestuursleden en leden in de Horeca-sector, voor allen die maar enigzins met hem in contact kwamen.

Het was een man van geloof in God de Vader, die betrouwvol kon bidden in ogenblikken van beproeving en nood; een man die God dank kon zeggen om zijn liefdevolle gaven, maar deemoedig het hoofd kon buigen voor de Heer en bij Hem troost kwam zoeken in soms pijnlijke dagen.

Het was een man van geloof in de mensen, geen inspanning was hem teveel, geen vraag bleef onbeantwoord; zijn helpende hand was steeds bereid. Charles, wij danken U!

Vader, in onze droefheid komen wij bij U. Verslagenheid bedreigt ons geloof en droefheid verduistert onze wegen. Spreek Gij het woord dat ons vertroosting geeft nu geen mensenvoord ons troosten kan. Wek in ons het gevoel

van dankbaarheid om zijn liefdevolle goedheid, zijn toewijding en mannelijk geloof. Open nu voor hem die wereld, die geen einde kent en die hij werkelijk heeft verdiend.



MEVROUW IRMA LIEBAERT,

MEVROUW KRISTA VANHOVE EN KINDEREN
ANN, PASCAL EN SVEN,

DE FAMILIES VANHOVE, LIEBAERT, SEYNAEVE
EN GOETHALS,

DE FED. HORECA BRUGGE,

danken U om de blijken van deelneming
en uw gebeden.

Drukkerij Verstraete Zeebrugge
Begrav. Marcel De Meyer Brugge