

*Ik kan alleen maar woorden ontmoeten, u niet meer.
Maar hiermee houdt het groeten aan, zozeer
dat ik wel moet geloven dat gij luistert ;
zoals ik omgekeerd uw stilte in mij hoor.*

GERRIT ACHTERBERG



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Christian WAUTERS

Echtgenoot van Mevrouw Marijke DE VOS

Geboren te Unna (Duitsland) op 22 juli 1949 en overleden in het
A.Z. Sint-Jan te Brugge na een kortstondige ziekte op 6 maart 1997,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Ridder van de Grote Orde van de Dynastie (Chaîne des Rôtisseurs)
Ondervoorzitter van de Grootkeukenkoks

Zo plots, Kris.
Dit hadden we niet verwacht.
Sereen had je heel wat pijn verbeterd.
Onverwoestbaar leek je hoop op beterschap.
Maar onuitgesproken vrees werd zo onverwacht,
onwezenlijke waarheid voor ons allen.
Verweesd staan we hier.
Die leegte valt ons moeilijk,
als vervlochten pijn in diepe dankbaarheid.
Onvermoeibaar was je werkkraft.
Je koken werd een verheven kunst
rond een huiselijke tafel of een groot banket.
Ontelbaar velen wijdde je in
in de geheimen van de keuken.
Hier en in verre landen werd je
"ambassadeur" van een kunst
die mensen samenbracht
uit zeer verschillende culturen.
Vol van bruisende energie, plichtsgetrouw,
met steeds de lach op het gezicht,
bekommerd om leerlingen en oud-leerlingen,
getrouw aan vaste waarden,
met volle teugen genietend van het leven,

in sterke verbondenheid
met je ouders, je gezin en familie
zo kenden we jou.

Je droeg ons, Marijke,
Tom en Kathy op handen.
Je wilde het beste voor ons.

Jou eenvoudig maar sterk geloof
zij ons nu een kracht
dat wij deze nacht doorkomen.
Kris, wij mogen geloven
dat je nu leeft bij de verrezen Heer.
Je blijft voor ons leven.

*Om uw aanwezigheid
om uw vriendschap
om uw gebed
om uw blijken van deelneming
danken wij U oprecht.*

De families WAUTERS - PINCKET - DE VOS - DESMET

Rouwleiding en funerarium D. Bleyaert, 8310 Sint-Kruis - Brugge, Tel. (050) 35 18 46
Druk : G. Barbiaux, Groene Poortdreef 27, 8200 Sint-Michiels - Brugge, Tel. (050) 38 07 07

