



Dankbare herinnering aan

Mevrouw

## Clementine SEVENHANDT

echtgenote van Willy Eeckeman

Geboren in Loppem op 21 juli 1911.

Zachtjes in de Heer ontslapen  
in het A.Z. Sint-Jan Brugge  
op zondag 29 november 1998.

Wij danken voor uw gebeden en deelneming :

Willy Eeckeman

Paul Eeckeman en Gratiana De Cuyper

Wies Eeckeman (†) en Gaston Deflo en kinderen

Ann Eeckeman en Danny Everaert,  
kinderen en kleinkind

Jan Eeckeman en Marleen Hoedt en kinderen

Katrijn Eeckeman en Martin Tilleman en kinderen.

*Mijn goede echtgenote,*

Aan het einde van de zomer vierden wij onze diamanten bruiloft in het huis langs de Zeedijkweg vanwaar we zestig jaar voordien als partners voor het leven waren vertrokken. We spraken over het verleden en keken met vreugde naar heden en toekomst rondom ons, nu al tot in de derde generatie.

Niemand die vermoedde dat uw geest zo snel het heden en het verleden zou verwarren en ons afscheid zo nabij was. Dank voor zestig jaar trouwe kameraadschap, voor het delen van blijdschap en ook het grote verdriet toen Wies zo voortijdig aan onze liefde werd ontrukkt.

*Lieve mama en oma en overgrootmama,*

Uw leven was vol bezigheid... eerst onderwijzen, dan leiding geven in uw naaiatelier in Brugge, later in Sint-Michiels als middelpunt van een kroostrijk gezin. Toch konden wij altijd bij u terecht... tot elk van ons zijn eigen plaats in het leven had gevonden.

"Mama" werd "oma". Meteen was er voor u weer een nieuwe taak... een kinderbedje klaar houden voor veel gelegenheden. Uw negen kleinkinderen hebben onvergetelijke herinneringen aan uw stille zorg... aan de feestdagen ook, toen het huis aan de Veldstraat van boven tot onder gonsde van de gezelligheid. Dank voor wat u bent geweest, onze milde "mama", onze liefhebbende "oma" en "overgrootmama".

Wij weten dat ook de Heer u in zijn durende herinnering zal opnemen.

