

Mevrouw Cyriel LAMBERT zijn echtgenote  
 De Heer en Mevrouw  
 Julien VANDIERENDONCK-LAMBERT,  
 kinderen en kleinkind,  
 De Heer en Mevrouw  
 Marcel GEIRNAERT-LAMBERT en kinderen,  
 De Heer en Mevrouw  
 Walter TEIRLINCK-LAMBERT en kinderen,  
 De Heer en Mevrouw  
 Urbain LAMBERT-VERBRUGGHE en kinderen,  
 De Heer en Mevrouw  
 Eric LAMBERT-MATTHYS en kinderen,  
 De Heer en Mevrouw  
 Fernand DE BAES-LAMBERT en kinderen,  
 De Heer en Mevrouw  
 Gregoire LAMBERT-NOE en kinderen,  
 De Heer en Mevrouw  
 Joseph CALLEEUW-LAMBERT en kinderen,  
 De Heer en Mevrouw  
 Georges LAMBERT-BOSTYN en kind,  
 De Heer en Mevrouw  
 Raoul LAMBERT-STAELENS en kind,  
 De Heer en Mevrouw  
 Etienne VANDENABBEELE-LAMBERT en  
 kinderen,

zijn kinderen, kleinkinderen en  
 achterkleinkind;  
 De Heer Jean-Claude SALEMBIER-JANSSENS,  
 zijn pleegkind;  
 De families LAMBERT, TRANCEZ, GOLLE en  
 MESTDAGH,  
 Het verplegend personeel van het St.-Jans-  
 hospitaal en huisdokter Devroe,

**danken U van harte voor de  
 blijken van innige deelneming  
 en gebed.**

Druk. St.-Willibrord Tel. 31.76.24 St.-Andries  
 Begr.Ond. David Tel. 31.67.16 Sint-Andries

Met Cyriel, die zo haastig en naar menselijke berekening veel te vroeg uit ons midden is heengegaan, is een stuk van het Steenbrugse volksleven verdwenen. Gedurende jaren heeft hij, zowel in de fanfare St.-Cecilia, in het voetbal en in de boldersmaatschappijen, als ook door zijn dagelijkse omgang met de mensen zijn stempel op Steenbrugge gedrukt. Hij hield van het werk en van het leven met al zijn zonnige kanten, van sport en vissen. Tussen zijn sportieve zonen bleef hij eeuwig jong, en hun triomfen waren ook zijn triomfen, zijn vreugde en zijn trots.

Hij hield van zijn schoon gezin, waarvoor hij hard heeft gewerkt en bekommerd was. Hij mocht fier gaan op al zijn dochters en zonen, die zelf een gezin hadden gesticht en zijn liefde zouden voortplanten, en niet het minst op zijn vrouw, die hem al die kinderen geschonken had en met wie hij 47 jaar lang, bijna een halve eeuw, het wel en wee van het leven had gedeeld.

Cyriel was voor alles een gelovig mens. Zelf uit een schoon en kristelijk gezin gesproten, dat twee dochters aan de Heer had afgestaan, had hij de schat van het geloof, niet in omhaal van woorden, maar diep in het hart bewaard. Wij hadden gehoopt en gebeden dat deze geliefde echtgenoot en vader terug gezond in ons midden zou komen. De Heer heeft



† Ik ben de Verrijzenis en het leven !

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL  
 van

**DE HEER**

**Cyriel LAMBERT**

echtgenoot van

**Mevrouw Marie-Louise TRANCEZ**

Oud-Strijder 1940-1945

Lid van de Koninklijke Fanfare  
 St.-Cecilia Steenbrugge

Geboren te Oostkamp op 28 februari 1907  
 en godvruchtig in de Heer ontslapen  
 in het St.-Janshospitaal te Brugge  
 op 29 maart 1976, gesterkt door de  
 Sakramenten van de Zieken.

het anders beschikt. In deze vastentijd worden wij er voortdurend aan herinnerd dat de weg naar verrijzenis over kruis en lijden gaat. Dat Cyriel, na het lijden, dat deze laatste week zijn deel is geworden, mag deelhebben aan de eeuwige verrijzenis, is onze troost en ons gebed.

**Dierbare echtgenote**, al te spoedig heb ik afscheid van U genomen. Wij verstonden elkander zo goed, en ik had nog graag bij U gebleven. Ik blijf bij God met U verenigd, en wacht op U in het rijk van zijn liefde en goedheid.

**Mijn beminde kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter**, ik dank u allen voor uw liefde en zorgen. Leeft fier en schoon. Zorgt voor uw moeder en bidt voor mij, opdat wij elkaar mogen terugzien in Gods eeuwige vreugde.

HH. Harten van Jezus en Maria, in U is al ons betrouwen !