



Dankbaar om een mooi leven

Aandenken aan

DE HEER

Daniël DENYS

Echtgenoot van Mevrouw Miet JANSSEN

Eredirecteur van de Hotel- en Toerismeschool
Spermalie te Brugge

Secretaris-generaal van EUHOFA International

Geboren te Veldegem op 24 maart 1935 en godvruchtig
thuis in familiekring overleden op 19 december 2000,
gesterkt door de Ziekenzalving.

Mevrouw Miet Janssen
Jan, Nick en Tine
Inge, Luk, Matthias en Frederik
Koen en Liesbeth

Danken U
voor uw gebeden
en uw medeleven

Liefste papa,
Lieve Daniël,

Dit afscheid valt ons zwaar, jij laat een leegte na die niet te vullen is,
maar in deze donkere dagen van de jaarwende vinden wij troost in de
herinneringen.

Jij was ons grote voorbeeld, jij leerde ons van het leven houden en met
een kwinkslag en een lach bracht jij vreugde in ons gezin.

Deze houding sierde je.

Voor je gezin was je een "gouden papa". Je kinderen en kleinkinderen
konden rekenen op je onvoorwaardelijke steun, hun zorgen waren de
jouw en je deelde intens in hun vreugde en geluk.

Voor je familie was je een goede raadsman en je was steeds bereid te
helpen.

Jij was een man met visie en de Hotel- en Toerismeschool Spermalie was
jouw levenswerk. Met veel toewijding, eerlijkheid, enthousiasme en een
overvloed aan creativiteit heb jij als directeur jouw school een nationale
en internationale uitstraling gegeven. Alle medewerkers en leerlingen
lagen je zeer nauw aan het hart.

Fier kan jij nu dit levenswerk toevertrouwen aan je opvolgers.

Wij herhalen diep ontroerd één van jouw laatste woorden :
"hartelijk dank".

Achter tranen van verdriet
schuilt nu voor ons
de glimlach van de herinnering
en we vinden troost in de gedachte
ach, jij bent ons slechts een paar passen voor.

