



*We zullen je missen, elke dag,
in kleine, eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je met ons samenblijven...*



Dankbare en liefdevolle herinnering aan

DE HEER

David VERBIEST

Hij werd geboren te Knokke op 27 april 1967
en is na een smartelijk ongeval samen met zijn vriendin Cathérine Haenebalcke,
overleden te Damme op 11 december 1997, gesterkt door het gebed van de Kerk.

De familie dankt allen
die ons in deze moeilijke dagen nabij zijn
met helpende handen, met woorden van troost, in stilte of gebed.

David,

Je herinnering zal in het hart van al wie je kende blijven leven.
Je uitstraling, je vrijgevigheid en je liefde waarmee je ons omringde
zullen altijd een voorbeeld voor ons blijven.

Jij, die als geen ander kon relativeren, zal steeds een inspiratie zijn
voor wat men noemt "genieten van het leven".

Je was zo fier, fier op je familie, fier op Cathérine en haar dochtertje Marilyn,
fier op je vrienden, fier op hetgeen je de anderen kon geven
en voor de anderen kon doen.

Wij konden altijd op je rekenen, voor eender wat,
eender waar en eender wanneer.

Je zag zo graag de mensen en je werd door zoveel mensen graag gezien,
dat bewijst het groot aantal vrienden.

David, wij houden zo veel van je en we gaan je zo erg missen.

*Je n'aurais
pas le temps*

*Je n'aurais pas le temps, pas le temps,
J'ouvre tout grand mon cœur
J'aime de tous mes yeux
C'est trop peu
Pour tant de cœur et tant de fleurs
Des milliers de jours
C'est bien trop court
Et pour aimer
Comme l'on doit aimer
Quand on aime vraiment
Même en cent ans
J'aurais pas le temps, pas le temps.*