

† BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Denise VAN HERREWEGHE

echtgenote van

Heer André VANHOUTTE

geboren te Ertvelde de 13 april 1926 en godvruchtig overleden te Brugge (St Jozefskliniek) de 9 mei 1962, na ontvangen te hebben de laatste H. Sakramenten der Stervenden en de Apostolische zegen in articulo mortis.

“Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe”.

Rom. XIV, 8-9.

Dat is het leven geweest van deze jonge vrouw. Alleen op God stelde zij haar betrouwen. Spijts beproevingen achtte zij zich met haar goede echtgenoot zeer gelukkig. Zij werkte, spaarde, zorgde en zag dat alles steeds zou beter gaan, maar God had een ander ondoordringelijk plan. Aan haar die steeds het goede betrachtte gaf Hij het beste, het hemels Vadershuis.

De laatste maanden doorstond zij een zware ziekte... zij leed verschrikkelijk en toch was zij meer bekommerd met diegenen die haar verzorgden en bij haar waakten dan met zichzelf. Haar enige hoop was God, zij vroeg alleen gebeden, zij werd dagen en nachten lang gelouterd en geheiligd, tot zij uiteindelijk met de goede God en Maria verenigd werd voor altijd. Daar zal zij haar dierbaren niet vergeten, maar er nog meer voor kunnen doen.

Dierbare echtgenoot, wat moet ik U duizendmaal danken. Om uwentwille was het mij zeer hard van hier weg te gaan. God wilde het zo, zeggen wij nu samen “Uw wil geschiedde”. Vergeet mij nooit, ik zal ook uw geliefde voorspreekster blijven.

Beste Familieleden. kennissen... bidt voor mij en weet dat na het lijden en kruis hier op aarde, een oneindig geluk volgt voor allen die leefden voor God en hun medemensen.

Goede Moeder Maria, wees gij de troosteres der bedrukten die ik op aarde moest achterlaten.

Heer André VANHOUTTE-VAN HERREWEGHE,

Heer en Mevrouw

René VAN HERREWEGHE-VAN VOOREN en kinders,

Heer en Mevrouw

Jerome VANHOUTTE-(†DE WITTE)-DE SMET kinders en kleinkinders,

De familiën VAN HERREWEGHE, VANHOUTTE, VAN VOOREN, DE WITTE en DE SMET,

Danken U zeer oprecht voor de blijken van hartelijke deelneming betoond in hun rouw.

Druk. F. Huyghebaert, Sint-Michiels