

*Als vader en vriend,  
wordt je door ons nog steeds bemind...*



Dierbaar aandenken aan

DE HEER

*Edmond Van Nieuwenhuyze*

echtgenoot van Mevrouw **Raymonda PLYSER**

Hij is geboren te Gent op 18 februari 1935  
en is na een smartelijk ongeval overleden  
te Brugge op 5 april 2005.

De families Van Nieuwenhuyze en Pylser  
*danken U voor uw bliken van deelneming.*

Geheel onverwacht ging je heen,  
zonder afscheid te nemen,  
geen handdruk, geen laatste zoen.  
We zullen het wel nooit begrijpen  
en blijven zoeken naar 't waarom...

En als ik doodga, huil maar niet,  
ik ben niet echt dood moet je weten.  
't Is maar een lichaam dat ik achterliet;  
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten...

Als ik ooit doodga,  
begraaf me dan niet,  
verstik me niet onder een zware steen,  
maar laat me de kans om vrij te zijn,  
om te gaan over de grenzen van de dood,  
mee met de wind als de witte vogels  
en het water van de zee die ik  
bewonderde tijdens mijn leven...

