



Bid voor de ziel van

DE HEER

EDWARD TAECKE

Echtgenoot van Mevrouw Alida DENYS

Oudstrijder en Vuurkruiser 1914-1918

geboren te Zerkegem op 28 oktober 1892 en godvruchtig overleden in het St Amandusgesticht te Beernem op 15 september 1962, gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Voor de goede mensen, zegt de H. Augustinus is de dood een weldaad, omdat hij ons bevrijdt van al de aardse kwalen en ons brengt tot de eeuwige gelukzaligheid. De overgang naar de eeuwige rust heeft deze eens zó werkzame man van alle zorgen verlost. Van beproevingen is hij nooit gespaard geweest. De angst in de loopgrachten, waar hij zijn broeder naast hem zag vallen, had zijn sterk lichaam geknakt en ontzenuwd. Nooit is hij de schok te boven gekomen, doch de tegenheden en wisselvalligheden van het leven hadden hem op het laatst een plaats bezorgd, waar tedere verzorging hem het zwoegen en worstelen deed vergeten, en waar hij zich rustig kon voorbereiden op de komst van de Heer, die niet veroordeelt maar in de mensen het goede ziet, dat wij niet zien.

GELIEFDE ECHTGENOTE : pijnlijke omstandigheden hebben onze familie uiteengerukt. Het geloof aan een beter leven, waar geen kruis nog drukt, zal ons eens voor eeuwig weer verenigen.

DIERBARE KINDEREN : bidt voor vader. Van uit de hemel zal ik voor U doen, wat ik op aarde niet heb gekend.

BESTE VRIENDEN EN DORPSGENOTEN : weigert niet wat gij mij geven kunt, de hulp van uw gebed.

EERWAARDE BROEDERS : dank om uw liefdevolle verzorging die mij de grote genade van een goede dood heeft bezorgd.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U.

Mevrouw Alida DENYS,
Heer Marcel TAECKE,
Juffrouw Rachel TAECKE,
De familiën TAECKE, DENYS,
VANDEN BUSSCHE, DESMIDT

danken U van harte om de blijken van genegenheid en gebeden.

Uitgever Arseen Stubbe, Nieuwmunster