

† Bid God voor de ziel van
EDWARD TAECKE

Weduwnaar van
IDA VANPOUCKE

Geboren te Zerkegem. den 18 September 1881. en te Brugge overleden. den 24 October 1949, bediend van de H. Sacramenten der Stervenden.

Hij was lid van den H. Hartebond en de Broederschappen der parochie.

Wie zijn plicht gedaan heeft tegenover God en de mensen kan zonder overdreven vrees zijn Schepper tegemoet gaan.

Edward volbracht trouw zijn godsdienstige plichten. hij gaf aan het gebed de plaats die het in ons leven moet hebben. Hem zou men zeker niet moeten gesproken hebben van onchristelijke gazetten, verenigingen, of partijen. Lid van den H. Hartebond sedert zijn ontstaan was hij er een van de trouwste leden van.

De achting van de Zerkegemnaars bewerkte dat hij in den gemeente- en schepenaad kwam. Daar was hij dienstvaardig voor iedereen.

Vlijtig heeft hij gewerkt voor zijn kinderen. De kruisjes waren veelvuldig. Pas negentien jaar trof hem een zwaar arbeidsongeval. Enkele jaren geleden verloor hij schielijk zijn vrouw. Nu kwam deze lastige ziekte. De naam van God zij gezegend. Die weet best wat ons eeuwig geluk dienstig is.

Vaarwel mijn Kinderen en Kleinkinderen, mijn Bloedverwanten en Vrienden. Uw vader was een diep overtuigd Katholiek mens en niets begeert hij meer van u dan dat gij het ook ten volste zijt en blijft Uw genegenheid was mijn blijdschap. U dank ik bijzonder, mijn zuster Pauline, die met opoffering van uw eigen huisje de zorg over 't mijne zijt komen nemen toen ik mijn vrouw verloor. Ik beveel mij in uw aller gebed.

Heer Jezus geef hem het geluk dat gij beloofd hebt aan die Uw leerlingen zijn.