

†
BID GOD VOOR DE ZIEL

van Heer

EMILE LANTSOGHT

Weduwnaar van Mevrouw Godelieve De Busschere
Echtgenoot van Mevrouw EUDOXIE VEREECKE

Oudstrijder 1914-1918

*Veteraan van Z. M. Leopold II
Gepensioneerde van de N. M. B. S*

*geboren te Brugge 22 december 1883 en godvruchtig
in de Heer ontslapen te St.-Andries Brugge 4 augustus
1963 voorzien van al de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.*

De jaren van een mensenleven met al hun wel en wee gaan vlug zo vlug voorbij dat ook het langste leven ten slotte nog als een rook schijnt op te gaan om weldra te verdwijnen. De rechtvaardige sterft gerust: want hij weet dat indien het aardse huis waarin onze ziel woont, komt ontbonden te zijn, hij vanwege God een ander huis krijgt, niet van mensenhanden, maar een eeuwig in de Hemel.

Met voorbeeldige kalmte is hij tot zijn Schepper teruggegaan, wel bewijzende dat „Godvrezendheid” het hart verheugt, genoegen geeft, blijdschap en lengte van dagen; en bijzondere zegen ten dage van 't ver-sehieden. (Ecl. 1, 12-13)

Welbeminde echtgenote, wil mij steeds bijstaan door uw trouwe gebeden. Ontvang mijn hartelijkste dank om uw onvermoeibare zorgen in mijn ziekte.

Dierbare kinderen en kleinkind, vaarwel in dit leven; gedenkt uw vader en grootvader in uw gebeden opdat de goede God mij genadig weze.

Zoet Hart van Jezus wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

Mevrouw Eudoxie VEREECKE.

Heer en Mevrouw Louis COURTOIS-LANTSOGHT.

Mevrouw Joseph LANTSOGHT-VAN VYVE.

Juffrouw Irène COURTOIS.

De familiën LANTSOGHT, VEREECKE, INGELAERE,
VANDEVENNE en DE BUSSCHERE.

*danken U hartelijk voor uw gebeden en
blijken van deelneming.*