

Nooit meer...
Je warme hand op mijn gezicht.
Je bruine ogen op mij gericht.
Maar je liefde ligt voor altijd in mijn hart.
Je Cicero Noëlla

Dankbare herinnering aan

De Heer Eric ACKAERT

echtgenoot van mevrouw Noëlla MONTEYNE

Geboren te Brugge op 23 april 1940
en overleden te Varsenare op 17 mei 2005.

Voorzitter beheerraad Parochiaal Centrum en lid van talrijke verenigingen.

Noëlla MONTEYNE, *zijn echtgenote;*

Piet en Nadia HIMPENS - ACKAERT,
Marlies, Martijn en Jonas,

Jurgen en Katia ACKAERT - SEYS,
Laura en Ellen, *zijn kinderen en kleinkinderen;*

Albert † en Gabriëlle ACKAERT - NAEYAERT, *zijn moeder;*

zijn zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten;

de families ACKAERT, MONTEYNE, NAEYAERT, en VIANE;

danken u voor alle blijken van medeleven en gebed.

Bedankt pa,

Voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Je voelde perfect aan wanneer we je nodig hadden.

Zonder veel woorden stond je steeds voor ons klaar.

Je kon in alle eenvoud genieten van je (klein)kinderen, familie, werkmakkers en van alle mensen om je heen. Je maakte tijd voor ons.

Een karwei in huis of tuin: 'Ik ben er voor u allen' was voor jou een onuitsproken deugd. Een voetbaltornooitje met je kleinkind bijwonen 'op verplaatsing' was geen probleem.

We waren dinsdagmorgen dan ook heel hard geschrokken dat de 'verplaatsing' ditmaal zo ver weg was. De 'eeuwige' rust kwam er zo plotseling dat we het haast niet konden geloven. We blijven achter met een groot verlies.

We hadden graag wat extra tijd gekregen om nog liefdevol met jou samen te leven en daarna afscheid te nemen. Het heeft niet mogen zijn.

Toch blijven we, net zoals jou, strijdvast om de waarden die we van jou hebben meegekregen, verder uit te dragen.

Nadia en Piet.

Pa,

Dankjewel voor alle mooie momenten die we samen hebben meegemaakt.

Je was een goed voorbeeld voor ons allen. Je leerde ons ten dienste staan van de medemens. Iedereen helpen was jouw missie. Zolang je maar kon geven was je gelukkig. Jouw kinderen en kleinkinderen waren jouw levensdoel. Iedere keer stond je klaar voor ons allen.

Voor jou stond liefde boven de materie.

Je blijft steeds het licht in onze harten en we weten dat je altijd bij ons bent.

Paatje, wij houden van jou.

Jurgen en Katia

Opa,

Je was soms heel ondeugend en grappig.

Je kon heel goed met mensen omgaan.

Je zei zelden neen als iemand jou vroeg om te helpen.

Ik zal je heel veel missen, opa! Jij was de beste!

Marlies.

Opa,

Ik blijf je herinneren. Je blijft altijd in mijn hart.

Ik zal je zo missen. Het is zo hard.

Je was mijn lieve peter.

Maar van 'weten dat ik in je hart zit', word ik een beetje beter.

Het is nu gedaan, maar je blijft altijd bestaan!

Martijn

Liefste Opa,

Bedankt voor de vele keren dat je me naar het voetbal hebt gebracht.

Ik ga je heel hard missen.

In het funerarium lag je met een glimlach.

Ik wens dat je altijd die glimlach mag behouden.

Jonas

Opa,

Ik ben zo verdrietig. Ik heb geen afscheid van je kunnen nemen.

Ik zou je zo graag willen zeggen dat ik zoveel van je hou. (En aan oma kan ik het ook niet meer vragen om het te zeggen aan opa want oma kan ook niet meer met je spreken...). Opaatje, ik hou van jou!

Laura en Ellen

