



Eric Woestyn

Architect

geboren te Duinbergen op 12 juni 1943

en echtgenote

Kaatje Aernoudts

geboren te Brugge op 25 mei 1947

zijn van ons heengegaan
ten gevolge van een tragisch ongeval
op 27 januari 1993 in Thailand.

Papa, je was een leider, een man van de natuur. Je hebt de vroege ochtend- en de late avondzon zien bewegen tussen de golven. Deze verbondenheid met de zee bracht je tot rust. Je enthousiasme en dynamisme voor het leven zullen ons steeds bijblijven.

Mama, je hart was één en al openheid. Je liefde was oneindig. Je omringde iedereen met warmte en genegenheid. Je lach was toch zo mooi. Bloemen in je tuin, piano en muziek, kortom, de kleine dingen van het leven maakten je gelukkig.

Liefste papa en mama, waarom zijn jullie zo plots heengegaan? Het is voor ons toch zo pijnlijk, maar dit is zeker geen afscheid. Jullie bezorgdheid en wensen voor onze toekomst zullen wij waarmaken. Dit beloven wij jullie.
Valérie en Bart.

De liefde leeft, ook over de grenzen van de dood.

Lieve kinderen en ouders, familie en vrienden, wees moedig in jullie verdriet.

