

† BID GOD VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

EUPHRASIE FLAMA

Weduwe van Mijnheer Alfons VEREECKE

geboren te RIJSEL de 3 september 1892 en godvruchtig overleden in de Elisabethkliniek te BLANKENBERGE de 29 Augustus 1959, bediend met de H. Sacramenten der stervenden. Begraven te Zeebrugge.

Zij was lid van de K. A. V. en de christelijke bond van de gepensioneerden.

Voor hen die voorbereid zijn is de dood geen verrassing. Naar best vermogen heeft de overledene zich voorbereid. Ze sleet haar dagen niet in ledigheid. Ze was begaan met haar kinders, en was blij hen nog 'n handje te kunnen toesteken. Waar op haar beroep werd gedaan, was ze altijd bereid. Ze stelde zich ten dienste met edelmoedige blijheid. De heilige schrift zegt: " God bemint de blijde gever." Midden dat alles vergat ze haar godsdienstige plichten niet. Ook wanneer de goede God haar kwam bezoeken met een tegenslag of met een kruiske, sloot ze zich niet op in verbittering, maar ging eenvoudig verder op de weg van haar plicht. Zoals haar leven stil en eenvoudig verliep, is ze ook haast ongemerkt heengegaan. Maar God zal haar niet onvoorberaid gevonden hebben.

Dierbare kinderen, nu ben ik vader gaan vervoege, die ik met zoveel liefde en toewijding heb verzorgd, in zijn laatste weken van pijnlijke ziekte. Bewaart deze offerende toewijding als een schoon aandenken, en het leven zal u nooit ontgoochelen. Blijft van elkander houden: de genegenheid voor elkaar is het schoonste wat wij op aarde bezitten. Vergeet mij ook niet wanneer gij bidt tot de goede God.

Teergeliefde kleinkinderen, in u herleefted ik. Nu zult gij grootmoeder moeten missen, maar zij zal waken over u van hierboven. Vouwt uw kleine handen tot ge-

bed voor haar, dan zal zij dicht bij u blijven.

Dierbare zusters, familieleden, vrienden en kennissen, dank voor alles, en vergeet me niet in uw gebeden.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID. (300 d. aflaat)



DE FAMILIËN VEREECKE
EN FLAMA

danken U om uw gebeden
en blijken van christelijke
deelneming.

Drukk. Verstraete