

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

## Firmin VANHOUTTE

weduwnaar van mevrouw Alberta DEWITTE  
geboren te Avekapelle op 5 april 1894 en  
thuis godvruchtig overleden op 18 oktober 1994,  
gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

*Gewezen seingever N.M.B.S.*

*Oudstrijder 1914-18 - Vuurkruiser 1914-18.*

*Weerstander van het Spoor 1940-45.*

*Vereerd met verscheidene eretekens.*

Firmin, de oudste inwoner van Avekapelle, is zachtjes in de Heer ontslapen. In april laatstleden, in de lente van 1994, werd hij gevierd voor zijn honderdste verjaardag. Heel het dorp leefde mee met de kranige eeuweling. Nu, in oktober, in de herfst van hetzelfde jaar, moeten we afscheid nemen. Rouw en verdriet vullen het hart van het dorp en toch mogen we in dankbaarheid terugkijken op het leven van Firmin.

Geboren en getogen in Avekapelle is hij er ook thuis kunnen sterven. Met de beste zorgen werd hij de laatste jaren omringd en gekoesterd. Liefde is een groot woord dat in kleine, dagdagelijkse dingen werkelijkheid wordt. Dat heeft Firmin tot op zijn hoge ouderdom mogen ondervinden in zijn thuis, in zijn dorp. Hij was gaarne gezien omdat hij een optimist was. Je zag het, je voelde het ... zijn tintelende ogen openbaarden een dieper geluk, een echte tevredenheid, ook al kon hij het zelf niet meer zeggen.

Hij was in de goede zin van het woord een levensgenieter ook al was het leven voor hem niet altijd gemakkelijk.

Als oudstrijder van 1914-18 heeft hij het oorlogsgeweld van nabij meegeleefd. De jarenlange ziekte van zijn echtgenote Alberta was een zware beproeving die hij moedig hielp meedragen. Toen hij kort daarop zelf getroffen werd door het kruis van het lijden, wanhoopte hij niet. Hij bleef moedig. Hij bleef optimist!

Als seingever van beroep in de 'statie' van Avekapelle heeft hij een 'teken' gegeven van gelukkig, zinvol, christelijk leven. Daarvoor moeten we dankbaar zijn ondanks de pijn van het verlies.

In zijn lange leven was Firmin een gelovig mens, een blij mens, iemand die zonder grote woorden verwees naar de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Tot op hoge leeftijd was hij elke zondag trouw in de mis en toen het echt niet meer kon ontving hij met vreugde en eenvoud de Heilige Communie thuis.

Geloof in Jezus Christus is een kracht, is een werkelijkheid die ons doet geloven in een eeuwig leven. Voor een gelovig mens leeft Firmin verder bij God. Het kan niet zijn dat de dood het einde is voor een mens. God ziet ons gaarne. God houdt van ons zelfs over de grenzen van de dood heen. Hij neemt ons op in een eeuwig leven, in de hemel waar we voor altijd verder mogen leven. Moge dit nu onze kracht zijn, onze sterkte, ons geloof!

Moge Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand ons allen bijstaan!

Danken u voor gebed en blijken van deelneming

Pierre en Lucienne Vanhoutte-Decoster *zijn kinderen;*

Willy Vanhoutte,

Fernand en Rita Vanhoutte-Dezeure, *zijn kleinkinderen;*

Ingrid Vanhoutte, *zijn achterkleindochter;*

zijn neven en nichten,

de families Vanhoutte-Beyen en Dewitte-Ducroq.

Druk Ateljee

Begrav.-fun. Kesteloot

*De stille van de natuur  
bewaart mijn laatste wens:  
wees goed voor elkaar.*

