



Het laatste  
levensblad is gevallen ;  
het was goed samen  
te zijn.

60.52/6  
dicoorte gent  
printed in belgium

Design Paul Goodyn



Afscheid nemen  
is met dankbare handen meedragen  
al wat herinnering waard is

in dankbare herinnering aan

## FREDDY VERSCHUERE

*echtgenoot van Martine Callens.*

Geboren te Tielt op 3 juni 1950 en er godvruchtig  
overleden op 10 september 1987, gesterkt door  
het zieksakrament.

Na een maandenlange slepende ziekte ging jij van  
ons heen.

Afscheid nemen doet altijd pijn, maar we weten  
ons getroost dat jij al die maanden veel steun  
mocht krijgen van je ouders, je burens en je  
vrienden van het werk.

We zullen ons herinneren:

- dat jij een man was, die leefde voor z'n gezin,  
voor z'n vrouw en voor Colin, je zoon
- dat jij een man was die heel precies was; het  
werken aan je huis gaf je veel voldoening en je  
was er erg trots op
- dat jij een man was die bijzonder actief was in de  
Blaaskapel en de voetbal, waar je vele vrienden  
had.

Afscheid nemen is met zachte handen dichtdoen  
en dankbaar bewaren.

We willen je niet vergeten en geloven dat je pijn, je  
leed, je angst en onzekerheid voorbij zijn. We  
willen geloven dat jij verder leeft en bij ons blijft. Je  
blijft die liefhebbende man en vader.  
Blijf nu een steun voor Martine, je vrouw en Colin,  
je kind, en waak nu over hen in deze uren van  
droefheid en eenzaamheid.

Barmhartige lieve God, neem Freddy bij je op !  
Wees hem en ons die achterblijven genadig.  
Ontvang hem met open armen in Uw vaderhuis en  
laat het voor hem nu eeuwig zomer zijn.  
Zo bidden wij U, lieve God, want het gebed kan  
ons nu tot steun zijn.

Martine Callens,

Colin Verschuere,

De familie Verschuere - De Cock -  
Callens - Juttens

*danken U om de gebeden en deelneming.*

Druk. Vervenne-Tielt — Begrafenisondern. A. Allaert-Tielt