



Wij danken de Heer voor het leven van

## Heer Gabriël Strybol

Echtgenoot van Mevrouw Olga Batselaere

Geboren te Maldegem op 17 augustus 1925  
en godvruchtig overleden te Brugge  
op 13 januari 1993,  
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Dokter in de geneeskunde

Om uw aanwezigheid  
om uw vriendschap  
om uw gebed  
om uw bliken van deelneming  
danken wij U oprecht.

De families Strybol - De Jaeger en Batselaere - Mertens,  
kinderen en kleinkinderen.

Rouwleiding en funerarium Jos. Timmerman Loppem (050) 82 40 48 Sint-Michiels - Brugge (050) 38 40 37  
Druk G. Barbiaux Sint-Michiels - Brugge

*De dood kleeft aan het leven zoals de schaduw aan het licht. Door de dood beseffen wij de waarde van het leven, dat zo eenmalig en dus ook zo onbetaalbaar is. Midden in het leven omringt ons de dood. Niemand kan zich veilig wanen, nergens. Maar toch blijft voor de christelijke gelovige even onverzwakt het antwoord dat de Kerk geeft in haar Paasbymne: "Midden in de dood staan wij in het Leven, want Christus is verrezen". En Paulus voegt eraan toe: "Het sterfelijke wordt omkleed met onsterfelijkheid".*

*Gaby was een gelovig man, niet alleen van buize uit, maar persoonlijk zeer bewust en overtuigd.*

*Hij was een mild geneesbeër. Gezezen was voor hem belen: de zieke gebeel gezond maken. Het bad te maken met het verbinden van wonden en met het bemoedigen van de lijdende mens. Door studie en ervaring kon hij een goede diagnose stellen.*

*Gaby was bovenal een goede vader, die met Olly, zijn lieve echtgenote, een groot gezin beeft opgevoed. Wat hij leerde deed hij ook zelf. Fysisch en psychisch wou hij van zijn kinderen gawe en gegeven mensen maken. Het was zijn groot verlangen dat zij één van hart en ziel zouden blijven, in een hartelijke kring rond mama.*

*Gaby moge nu leven in Gods Liefde, en bij God de namen in berinnering brengen van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, familieleden en vele vrienden. Hij moge nu ervaren wat Sint-Augustinus schrijft: "God zelf is de Geneesbeër bij uitstek en het geneesmiddel zonder weerga".*

Lieve papa,  
Je zal altijd in ons hart verder leven.  
Je wens "zorg voor elkaar en houd van elkaar  
als één grote familie"  
zullen we in daden omzetten.

