



Het heeft de Heer behaagd tot zich te roepen
de ziel van zijn trouwe dienaar

De Heer
GEORGES DE BUCK

echtgenoot van
Mevrouw AGNES BOSSUYT

geboren te Sippenaeken op 1 december 1903
en godvruchtig overleden
te Knokke in het A.Z. O.L.Vrouw ter Linden
op 19 januari 1993 gesterkt door de
H. Sakramenten van de zieken

Hoofd Procuratiehouder Generale Bank
Ridder in de Orde van Leopold II
Lid van de bond der gepensioneerden

keuze aan zijn vrouw.. van wie hij al lang wist dat zij
in haar spontaan enthousiasme de zaken wijs wist in
te schattten. En onlangs nog, pas vijf weken terug,
werden we met een voor ons verbazend grote aan-
drang uitgenodigd voor een familiefeest in Knokke.
Voelde hij dan werkelijk het nakende grote afscheid
aan?

Nonkel Georges, nu ben je van ons heengegaan. De
laatste maal dat we je zagen was je sprakeloos. Je
herkende ons niet meer. Maar je doorvoelde onze
aanwezigheid. En even nadat de Heer zijn zalvende
hand op jou had gelegd in het H. Oliesel, ben je rustig
in slaap gevallen. Dit was de laatste maal dat we je
hier op aarde zagen : niet zonder levenspijn, maar
reeds met de troost van de eeuwigheid op uw
vermoeid gelaat...

Nu heb je het doel van je leven bereikt. Rust zacht,
lieve man. Rust zacht, wijze nonkel. Moge uw voor-
beeld van diep doorleefd christelijk geloof en vrede
ons bijblijven tot de dag waarop we je weer ont-
moeten mogen!

De families DE BUCK, BOSSUYT
PAPE en VANDECASTEELE
danken U voor de blijken
van medeleven en voor uw gebed

druk luc anseeuw - rouwleiding leo calmfeyer

Geruisloos haast is Georges van ons heengegaan.
Die stille kracht, die eenvoud zelf, die motor van de
familie, die vriend sinds vele jaren, die pas in de jong-
ste tijd echtgenoot en oom geworden is. Maar dan
ook een uit de duizend!

Ooit hebben we hem op één van de vele feesten
waarop hij ons vergaste de vraag gesteld wat toch
zijn geheim was om zo fris en wakker te blijven op
zo'n gezegende leeftijd. Maar eigenlijk kenden we het
antwoord op deze orakelvraag nog vóór die was ge-
steld. Was hij niet sinds jaar en dag voor jong en oud
hét voorbeeld van maat en wijsheid, van gepaste ge-
strengheid en exactheid in zijn zaken, van mildheid
en humor, van ongekunstelde menselijke goedheid,
een man vol levendige interesse en sympathie voor al
wat leeft?

Die kwaliteiten waren er de aanleiding toe waarom hij
heel die tijd het wel en wee van zijn en onze familie
heeft gedeeld; dit was de reden waarom onze tante
Agnes zo vele jaren trouw aan zijn zijde heeft
gestaan. Tot die spontane vriendschap die daar was
geboren, heel natuurlijk overvloedige in een stevige
familieband...

Ja zo was nonkel Georges. Op het gepaste moment
kwam telkens de gepaste beslissing. Werd de auto te
gevaarlijk, dan werd hij op stal gezet. Werden het
huis en de tuin te groot, dan keek hij uit naar een
comfortabeler woonst. In de zomer lokte hem de zee,
in de winter de geliefde stad van zijn jeugd, Brugge.
Werd die harmonieuze afwisseling op het ritme van
de natuur voor hem ook te zwaar, dan liet hij maar de

