

*De moeders gaan, maar sterven niet  
zij leven naar zij geven  
zolang men moeders kinders ziet,  
zolang zal moeder leven.*



Met stil verdriet nemen we afscheid van

Mevrouw

## **Georgette Van Meenen**

Weduwe van  
De Heer Godfried Declerck

Geboren te Oostkamp op 16 juni 1926,  
en overleden op 8 maart 2002,  
in het Sint-Franciscus-Xaveriusziekenhuis te Brugge,  
gesterkt door het sacrament van de zieken.

*Ook mama dankt...*

*Ze deelde met velen "wel en wee", maar ze genoot  
in grote dankbaarheid van het leven.  
Ook nu zou ze ongetwijfeld stil en ongedwongen al haar  
kinderen, kleinkinderen, familie en de vele vrienden  
"dankjewel" zeggen voor al de liefdevolle zorgen,  
steun en genegenheid.  
Zovelen hebben voor haar zoveel betekend,  
vooral Martine en Philip  
bij wie ze zoveel jaren "thuis" kon zijn !  
Ook nu zou ze, net zoals de familie u willen danken  
voor uw gebed en uw medeleven.*

*Mama,*

*Leeg is uw zetel, uw stoel aan tafel, uw kamer  
Leeg is uw plaatsje aan de vijver waar u stil zat te genieten  
van de natuur  
Leeg is uw plaats in de familie  
Leeg is uw plaats op de kaarting, de koffieklets en andere  
bijeenkomsten waar u zo graag naar toe ging  
Leeg is ook uw plaats in de kerk  
Leeg zijn de woorden die nu gesproken worden.*

*Maar ons hart is vol  
Vol van mooie berinneringen aan u  
Vol van prettige momenten die we met u beleefd hebben  
Vol van dankbaarheid omdat we u gekend hebben,  
om wat u voor ons betekend hebt  
Vol van verdriet omdat we nu afscheid moeten nemen  
Vol van vertrouwen in God dat Hij uw plaats  
reeds gereserveerd heeft naast papa.*

