



Bid God voor de zielerust

van

**Mevrouw HENDRIKA TAECKE**

weduwe van

**Heer Richard Dekeyzer**

geboren te Zerkegem de 3 maart 1896 en godvruchtig  
overleden te Bekegem de 28 oktober 1968, bediend met  
de H. Gerechten en de pauselijke zegen.

Kan iemand wel ooit een schonere oude dag beleven dan bij zijn kinderen? Moeder was omringd door de haren met de tederste zorgen en de grootste liefde. Niets was ooit te veel als het voor moeder was en zij van haar kant was ook zo gauw tevreden; zo waren haar dagen rustig en schoon.

Maar is het niet zo, dat op de wereld niets van blijvende duur is, en dat het einde zo vlug komt, vooral als men er niet op wacht of verlangt.

Stilaan werd moeder uitgeput door ziekte en ouderdom, en ze is ingeslapen om te ontwaken bij O.L. Heer.

Vaarwel mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik heb zo veel van u gehouden en ik wees dat gij veel van mij hield. Wilt niet treuren, ieder mens die geboren werd moet door de dood heen. Het leven wordt echter niet afgebroken door de dood, het is niet gedaan als wij sterven, integendeel, dan pas begint het, dan begint de eeuwigheid voor ons. Wij zijn kristene mensen en wij geloven, dat wij door de macht van de verrezene Kristus, ook zullen verrijzen, laten wij daarom hier in dit leven, naar deze waarheid leven. Geen vaarwel dus, maar tot weerziens en bidt voor mij.

Mijn familie, vrienden en kennissen, gij vooral mijn neef priester, ook van u verwacht ik gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.



Heer en Mevrouw Roger Roels-Dekeyzer  
en kinders Jan en Dina,

Heer en Mevrouw Romain Pascal-Dekeyzer  
en dochter Rosits,

De Families Taecke, Vandenbussche,  
Dekeyzer en Bonny,

danken u om de gebeden  
en blijken van deelneming