

BID GOD VOOR DE ZIEL

van

DE HEER

**HENRI SERRU**

Oudstrijder 1914-18

weduwnaar van **Bernadette DEWITTE**

geboren te Sint-Andries op 13 oktober 1886 en  
godvruchtig overleden te Brugge  
(Sint-Franciscus Xaveriuskliniek)  
op 27 februari 1973, na ontvangen te hebben  
de Sakramenten der zieken.

Henri was een rechtschapen, eerlijk en goed mens. Jaren lang heeft hij trouw zijn dagelijks werk in alle eenvoud volbracht. Zijn werk was zijn leven. De dagen vlogen te rap voorbij met hun vreugde en zorgen. Tevreden mocht hij op zijn vroegere jaren terugblikken.

Dank zij zijn goede familie kon hij een gelukkige oude dag in 'n echte thuis genieten. Voor alles bleef hij hen in stille oprechtheid dankbaar.

Wanneer de ziekte zijn laatste krachten afnam was hij bereid de definitieve stap naar de eeuwigheid te zetten. Steeds had hij de Heer in geloof gediend.

Beminde familieleden en vooral Renilde, ik dank u voor uw toegewijde zorg en bekommernis om mij. Hoe gelukkig was ik bij U. Moge de Heer u voor alles vergelden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Familie Henri SERRU-DEWITTE,

De Familie VERPLANCKE,

De Familie VAN DE WIELE-VERBEKE,

danken U van harte voor de  
blijken van innige deelneming  
en gebed.

Begr. G. Demeyere, Sint-Michiels - Tel. 16315

Druk. F. Huyghebaert, St-Michiels - Tel. 15874