



Dankbare herinnering aan

DE HEER
Hugo GOEGBUER

geboren te Brugge op 22 april 1939
en overleden te Brugge, A.Z. St.-Jan,
op 11 oktober 1998, gesterkt door het
sacrament van de zieken.

Tom en Friedel GOEGBUER - DEGRYSE,
zijn kinderen ;

Mathias GOEGBUER,
Stephanie GOEGBUER,
zijn kleinkinderen ;

De families GOEGBUER en PINTELON,

danken u voor de blijken
van deelneming en gebed.

Paatje,

Veel tegenslag en verdriet wandelden
met je mee op je weg door het leven.
Toch ging je dwars door alles heen
en overwon je de pijn.

Bij iedereen was je welkom.
Voor een lach, een traan en een goede
grap was je steeds te vinden.
Vraag het maar aan je vrienden !

En toen verdorie ... van dag op dag
kreeg je dat ene bericht waar zelfs
je harde vechtlust niet baatte.

Vaarwel paatje en geniet van wat
er misschien nog mag komen.
We blijven van je houden.

*Tom, Friedel
Mathias en Stephanie*

Rouwl. Tavernier, Jabbeke (050) 81 20 85 - Fax 81 42 91
Drukkerij Smis, Oudenburg (059) 26 60 04

