



R. I. P.

Gelukkig
zijn
de dooden

Die
in den Heer
Steruen



P

CV. 3. 10



BID VOOR DE ZIEL

V N

IDA VAN HOEKE,
ECHTGENOOTE VAN
FRANS KRICK

*Lid der genootschappen van het heilig Hert
en den H. Scapulter,*
geboren te Uytbergen den 4 April 1868 en aldaar
overleden, den 25 September 1905, voorzien van
de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was eene deugdzaame en godvreezende
vriendelijk in haar spreken met
verachtte niemand noch deed iemand
lijden; laster en lof wisten haar onbekend.
— Zij heeft nauwkeurig gewaakt op
haar loof, en heeft haar brood in
niet geeren. (SPREUK 31. 27.)
Zij heeft ons allen met haar
kwellingen die God ons overzendt,
maakte overgeving ontvangen worden,
zj voor ons voordeelen en weldaden. (H. VIN.)
Vaarwel, duurzame ECHTGENOOT, vaarwel,
ik sterf, maar mijne liefde sterft niet, Ik heb u op
de aarde bemind en zal u ook beminnen in den
hemel. Draag zorg voor onze lieve kinderen, op-
dat zij deugdzaam en christelijk opgroeien.
Jesus, Maria, Joseph dat hare ziel in vrede ruste,
300 dag. afl.

R. I. P.

Overmeire, dr. echtg. letter.