



Dankbaar aandenken aan

De Heer

JAN SIERSACK

Zoon van Berengère Deblaere en Fernand Siersack

*Geboren te Brugge op 11 december 1959 en plots
thuis overleden op 10 november 2000,
bijgestaan door de gebeden van de H. Kerk.*

Seren Siersack,
Fernand Siersack (+)-Berengère Deblaere,
de families Siersack, Deblaere en Van Acker

danken U voor uw aanwezigheid, uw gebed en uw blijken
van meeleven.

" Voor de dag van morgen "

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.

Hans Andreus.

