



Dankbaar aandenken aan

De Heer

## *Jef Quisquater*

**echtgenoot van Mevrouw Christiane Meganck**

geboren te Baasrode op 16 maart 1939  
en er plots overleden op 12 april 2012.

*Medestichter van Vishandel Cesarine.*

73 jaar geleden werd Jef geboren als enige jongen tussen 5 zussen. Hij liet het zich dan ook welgevallen om zich door zijn zussen en zijn moe in de watten laten te leggen.

Na zijn school besloot hij om net zoals zijn vader en zussen "vismarchang" te worden. Zijn moe vond het nochtans beter dat hij verder studeerde, want hij was hij toch "geenen commerciant".

Ge zult wel zien, antwoordde hij en tot op de dag van vandaag is hij een gedreven commerciant geweest.

Hij bleek voor de stiel in de wieg gelegd, en hij gaf zich volledig voor de zaak.

In het duivenlokaal was hij een graag geziene gast, maar ook gevreesd wegens zijn goede uitslagen. Soms waren zijn duiven wel eens vroeger thuis dan Jef.

Met de komst van Chris vond hij een rustpunt in zijn leven. In de vismijn, tussen de vissers, daar voelde hij zich thuis. Met vakkennis de beste kwaliteit kopen aan de beste prijs, dat was zijn lang leven.

Samen met zijn zussen opende hij de gekende winkel "Cesarine", waar hij tot zijn laatste dag zijn grote passie kon uitvoeren. Hij verkocht er niet alleen vis, je kreeg er ook gratis zijn bereidingtips bij.

Als mijnheer Quisquater zullen we je nooit herinneren, maar wel als Jef, Jefken, nonkel Jef, ..., de man met het groot lawijt maar het gouden hart.

We zullen je missen.

*De families QUISQUATER en MEGANCK danken u voor uw aanwezigheid en uw bliken van medeleven.*