

Dankbaar aandenken aan Mevrouw



Jenny Van Royen

echtgenote van de Heer

Johan Decaestecker



Geboren te Brugge op 8 maart 1961
en omringd door haar geliefden, plots overleden
te Beveren op 26 april 2014,
vergezeld door het gebed van de kerkgemeenschap.

*Voor uw aanwezigheid en gebed,
voor uw steun en medeleven,
danken wij u van harte.*

*Rouwcentrum - Funerarium Colmann,
Gentse Steenweg 137a, 9990 Maldegem - tel. 050 -71 78 79.*

buromac

Mijn lieve schat
Mijn alles wat ik had
je hebt gestreden
maar helaas verloren
Voor jou
nooit meer ochtendgloren
Bedankt voor "ons"
Voor al je liefde en geven
't zal zwaar zijn zonder
jou te leven.

Johan

Als sterren konden spreken
Als sterren konden zien
Zou je dan heel eventjes willen zwaaien
en twinkelen als groet
En mij hier beneden laten weten
hoe ik nu zonder oma verder moet

Jelle

Lieve mama, lieve moeti,
Waarom ...
Waarom, moet jou dit overkomen?
Waarom, moet ons dit overkomen?
Waarom, hebben ze je weggenomen?
Waarom ...
Mama, moeti, waarom
Vergeet nooit dat wij je graag zien

Kelly & Lorenzo

