



Dankbaar aandenken aan

Joerik De Saedeleer

Zoon van Pascal en Christiane DE SAEDELEER-DEMEESTER

Geboren te Menen op 21 oktober 1993
en plots overleden te Izegem op 16 maart 2016

Danken u voor uw medeleven:

zijn vriendin
Jana RYCKX

zijn ouders
Pascal en Christiane DE SAEDELEER-DEMEESTER

zijn zussen en schoonbroers
Joke en Igor DE SAEDELEER-GRYSPEERDT
♥ Robby
Jodie en Wouter DE SAEDELEER-VERPLANCKE
Mara en Balder

De families DE SAEDELEER-DEMEESTER
en RYCKX-DERYCKE

Als ik thuis kwam bij jou, lachte ik steeds.
Je plaagde mij en ik jou ook.
Je computer uitdoen was mijn favoriet, dat ene knopje.
Wij lachten altijd, mijn mimiek is de jouwe,
je blijft voor altijd in mijn hartje verder leven.

Balderke

Je lach
Ooit hoor ik hem weer
En dan hopelijk voor altijd
Robby zal je ooit ontmoeten
Ik en Igor zien je ooit terug
Kom terug thuis bij ons
Je grote, ambetante zus

We hebben er geen woorden voor,
je zal voor altijd bij ons blijven, Joerikske.

Mama en papa

Mijn liefste schat,
Waarom doe je mij dit aan? Je zei me altijd dat we samen door zouden gaan tot aan het einde. We hadden zoveel plannen samen. Ik kan niet zonder jou! Je was mijn superheld, je was mijn alles! Nu waak je over mij van bovenuit. Ik zal nooit zonder je kunnen, je nooit meer kunnen vergeten! Je stond altijd klaar voor iedereen en zorgde ervoor dat je kleine prinses altijd gelukkig was. Ik ben blij dat ik al die mooie momenten in mijn leven met jou heb kunnen delen. Je zou een super papa en pepe geweest zijn! Rust zacht lieve schat, je zit voor altijd in mijn hart!

Jana

