



« Mijn herder is de Heer,
niets ontbreekt mij. »

Dankbaar gedenken wij

JOSEPH HANOULLE

tot het leven geroepen
te Auberchicourt op 7 juni 1894
en tot de Vader teruggekeerd
te Roeselare op 30 augustus 1976

weduwnaar van **ELIZA CATTEAUX**

en **MARTHE LONGLY**

De familie is u erkentelijk voor uw
kristelijk medeleven.

Vader,

Je artistieke handen zullen geen muziek meer
strelen.
Je werk is af. Dat heb je zelf zo goed gedaan :
je leven, je mens zijn, je kinderen, je orgelspel,
je eigen dood.

In harmonieuze trillingen van je diepstmenselijke
gevoelens heb je het leven doorgegeven. Door je
scheppende liefde heb je een familie opgebouwd
van zeventien kinderen, als heerlijke registers voor
een hemelse fuga.

Al teisterde de oorlog je zwaar met zijn angsten
en zijn ruïnes, je ijzersterke wil heeft het noodlot
omgebogen tot gave, je offers tot klankvolle genade
voor wie tederheid genoeg had om te luisteren
naar de melodieën van je hart.

Twee muziekacademies, het koor van de Roeselare
kunstconcerten, honderden orgelconcerten,
talloze lesuren, juryzittingen, hebben je in contact
gebracht met duizenden die hunkerden naar muzi-
kale volheid.

Iedereen keek naar je op met stille bewondering.
Je was een schoon en een goed mens, een diep-
religieuze vader, een groot man, omdat je eenvoud-
dig was. En dat was je tot in je sterven.

« Wees goed, zei je, wees altijd goed. En blij
eenvoudig », dat zei je aan zoveel jonge talenten.

Wij gunnen het je dat je weggaat, vermoeid, maar
vervuld. In onze gevoelige harten zullen je psal-
men, en je fijne humor blijven nadeïnen.

Het was voor jouw een schoon ding een goed
mens te zijn. Je hebt gedronken met volle teugen
aan de bron van schoonheid, goedheid en waarheid.
Je overvolle beker liet je stromen in vele dor-
stende zielen.

Dank zeggen wij je allemaal, met tranen in het
hart : je kinderen, je vrienden, je oudleraren, je
oudleerlingen, en allen die met je en door je
mochten leven al musicerend.

Dank, omdat je de kleine zijn grootheid en waar-
digheid schonk.

Eliza, Marthe, Hubert en Luc wachten je, samen
met Jean Absil, Marcel Maes, Joseph Ryelandt en
zovele ontelbaren.

In gods vaderschap ben je nu geborgen.

Je Passie is ten einde.

Nu ben je in je Magnificat herrezen.