



Mijne eer is trouw.

Blijvend aandenken aan de dag
waarop wij samen waren om afscheid
te nemen van

DE HEER

Julius RICKAERT

Weduwnaar van
Mevrouw Lea BOUSSE

Echtgenoot van
Mevrouw Diane HENNION

Geboren te Blankenberge op
19 oktober 1912 en overleden te
Brugge op 26 juni 1992,
gesterkt door het ziekensakrament.

Mijn lieve schat,

Ik misse u waar ik henen ga
of waar ik henen keer,
den morgenstond, de dagen rond
en d'avonden nog meer.

Wanneer alleen ik tranen ween,
't zij droevig, hetzij blij,
ik misse u, o, ik misse u zo,
ik misse u neffens mij.

Guido Gezelle
1830-1899

Voor ieder woord van troost,
voor ieder gebaar van medevoelen,
voor iedere blijk van genegenheid,
danken wij u.

Fun. en Begr. D. Bleyaert en zoon, St.-Kruis

