

## KAREL VAN HOUDT

2 juni 1925 - 19 februari 1996

De pijn van het verdriet van nu  
is de prijs  
voor het groot geluk van toen  
(naar Shadowlands)

« De beste manier om veel vrienden te hebben is er zelf één te zijn. »

Dat je enorm veel vrienden hebt in heel ons land, maar ook ver daarbuiten, heb je mogen ervaren tijdens die vreselijke, lange ziekte, mijn liefste Karel. Bezoek, bloemen, brieven, telefoontjes en zelfs potjes van je geliefde soep ... ware vriendschapsbetuigingen kreeg je dagelijks en waren een echte streun. Vrienden van je jeugd in Turnhout, van je voetbalcarrière, uit je journalistieke loopbaan en je tv-dagen, uit de zakenwereld, je reisgenoten, de kaartvrienden en die van de sociale contacten, ... er zijn er veel die van je houden en respect voor je hebben.

Zelfs in de ziekteperiode wist je het hart van artsen en verplegend personeel te stelen door je moed, geduld en vriendelijkheid en werd je «Karel» in plaats van «Mijnheer Van Houdt».

Je bent een goede echtgenoot geweest, lief Karel. De allerbeste. Het is weinigen gegeven zo'n goede en liefdevolle relatie te hebben. Wij waren echtgenoten, vrienden, partners, kameraden en reisgenoten.

Je was een goede vader en hebt perfect voor Eddy en Martine gezorgd en hen prachtig begeleid met je levenswijsheid en ervaring.

Ook je familie kon altijd op je rekenen en zag je graag. Zo was ook de hechte band met Karina er van in het prille begin. 30 jaar geleden reeds zorgde ze voor je toen ik door mijn werk naar het buitenland moest en was zij de eerste professionele hulp in je eigen KVH, toen je zelfstandige werd. Zij is voor je blijven zorgen tot de laatste dag.

We zijn met velen om je heel erg te missen maar putten kracht uit jouw onovertroffen moed, wilskracht en oprechte vriendschap en liefde. Ik hou van je met heel mijn hart.

je je liefhebbende vrouw

