

†
«Laat mij sterven op de dag en de wijze die
het meest tot Uw eer strekt en het best tot
mijn zaligheid.» Memoriam.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Marcel AMEEL

Echtgenoot van Mevrouw CLARA D'HONT

Voorzitter Kerkfabriek St.-Michiels

Erevoorzitter Kristelijk Middenstandsverbond
St.-Michiels

geboren te St.-Michiels op 1 februari 1903 en
overleden te Brugge op 4 juli 1974,
na ontvangen te hebben het sacrament van
de zieken.

God, onze Vader, even verrassend als onver-
wacht hebt U een goed man uit ons midden
weggenomen. Voor ons en voor hem onver-
wacht.

Roemt niet op de dag van morgen, want gij
weet niet wat de dag van morgen brengen
zal. (Boek van de wijsheid)

En toch was hij niet onvoorbereid! Geheel
zijn leven was een zelfvergeten dienst aan
de Heer, aan zijn geliefde vrouw, zijn kin-
deren en kleinkinderen, aan zijn ganse fami-
lie, zijn vele medewerkers en vrienden.

Uit de diepten van ellende roep ik, Heer,
roep ik om hulp tot U, Gij kunt mij redden!
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!
(Ps. 129)

Het leven van zo'n werkzaam en bezielend
man is door U reeds waardig bevonden om
hem op te nemen, in Uw verrezen werkelijk-
heid, waar hij thans Uw vreugde en Uw aan-
wezigheid voor altijd mag ervaren.

«Ten paradijze geleiden u de engelen», zin-
gen we biddend met de Kerk.

Wij zeggen dank aan God voor u. Wij geden-
ken uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare
liefde en uw standvastige hoop op onze Heer
Jezus Christus. (1 Tess. 1,2-3)

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Marcel AMEEL-D'HONT,

zijn echtgenote;

Zuster Christiane AMEEL, van de zusters van
't geloof,

Heer en Mevrouw

André SAVAETE-AMEEL en kinderen,

Heer en Mevrouw

Raymond SAVAETE-AMEEL en kinderen,

Heer en Mevrouw

Johan AMEEL-COPPENS en kinderen,

De families AMEEL en D'HONT,

**danken U van harte voor de
blijken van Innige deelneming
en gebed.**

Begravenisondern. Michel Deloof, St.-Michiels
Drukkerij Leo Snytsers-Thys, Sint-Michiels