



BIDT GOD VOOR DE ZIEL VAN

HEER

# MARCUS VAN DE CASTEELE

echtgenoot van

Mevrouw Irène VEREECKE

geboren te St.-Michiels op 23 mei 1899 en er  
godvruchtig overleden op 10 april 1963, na ont-  
vangen te hebben de laatste H. Sakramenten  
der Stervenden en de Pauselijke Zegen.

---

---

De goede week heeft de dierbare overledene zijn kruis afgenomen om te gaan delen in de vreugde van de hemelse glorie. Gelouterd door een lange ziekte was zijn leven één offer. Spijt de last en de moeilijkheden bleef hij altijd geduldig en onderworpen. Zijn lijden was een deelhebben aan Jezus' lijden, zijn aards verscheiden werd een uittreden uit de vergankelijkheid naar de verrijzenis van de Paasglorie. "Wie Mij volgt, wandelt niet in de duisternis" zegt de Heer, en "waar ik ben, daar wil ik dat ook gij zoudt komen, opdat uw vreugde volkomen weze".

Beminde echtgenote en kinderen, ik dank u om uw toegewijde zorgen, niets was u te veel, moge de Heer het u vergelden.

Vaarwel, familieleden en vrienden, bidt voor mij opdat de Paasglorie volledig zou mogen zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mevrouw Marcus VAN DE CASTEELE-VEREECKE,  
Mijnheer en Mevrouw Henri VAN DE CASTEELE-TERMONT,  
De familiën VAN DE CASTEELE, VEREECKE, DELOOF en  
VANDEVENNE,

danken U zeer oprecht voor de blijken van  
bartelijke deelneming betoond in hun rouw.