



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

MARIE ROOSEBOOM

WEDUWE VAN

EDMOND LANDUYT

*geboren te Lophem den 22 Februari 1846 en er
godvruchtig overleden den 31 Mei 1923.*

R. I. P.

Niets raakt zoo diep het hert der menschen als het verlies van eene goede en beminde moeder. Onvergetelijk is haar moederlijk wezen, haar minzaam woord, haar heilig voorbeeld, alhoewel gestorven spreekt zij nog.

(Algr. Dep.—Hebr. X.)

Deze vrouw was eene dier uitverkorene zielen welke men als het voorbeeld eener christen vrouw mag aanschouwen. Waakzaam en neerstig, zag zij den omgang van haar huis zorgvuldig na; christen door en door, wandelde zij voor God volgens den geest van het geloof en niet volgens het menschelijk oordeel.

(H. Fr. v. S.)

Zij was eene moeder waardig van te leven in het geheugen der goede lieden. Ook staan hare kinderen op om haar te roemen, en zij bedanken God over de groote gunst dat Hij hun bewezen heeft van ze te mogen bezitten en met haar te mogen leven.

(2 Mach. — Prov. H. Bas.)

Lieve Kinderen, dank voor uwe onuitputbare liefde te mijnen opzichte. Gij weet hoe ik noch dag noch nacht opgehouden heb voor elkeen van u te zorgen. Vergeet uwe moeder niet, bemint elkander en bidt voor mij.

(H. Aug.)

Mijn Jesus barmhertigheid.

(100 d. afl.)