



†

Bid God voor de ziel van
MEVROUW

Maria Theresia ROOSEBOOM

Weduwe van Mijnheer EDWARD BOSTIJN

Lid van de H. Hartebond en Vrouwengilde

geboren te Loppem op 9 oktober 1887 en godvruchtig overleden te Assebroek op 11 januari 1963 na ontvangen te hebben de Laatste Heilige Sakramenten der stervenden.

Een doorbrave, stille vrouw, een ingoede kristelijke moeder is uit ons midden heengegaan. Na een maandenlange ziekte die langzaam haar gestel ondermijnde en uitputte is zij zachtjes, haast ongemerkt, in de Heer ontslapen.

Nu is ons moeder niet meer. Zij was, naast God, ons grootste goed, ons voorbeeld en onze vreugde.

Graag overschouwen wij haar leven: het was immers onberispelijk. Welk een schat is het zulk een moeder te bezitten. Zij was een toonbeeld van getrouwheid aan geloof en plicht. Want haar leven ging voorbij al werken en bidden en ook al offerend lijden. Zij bracht het offer van één van haar zonen en later moest zij ook het zware kruis van de blindheid aanvaarden. Met kristelijke moed en geduld droeg zij die kruisen, want zij hield veel van haar gekruisigde Zaligmaker. Hij troostte en steunde haar. Hij bezocht haar ook regelmatig onder de eucharistische gedaante en nu zal Hij haar belonen voor haar geloof en haar vrouwen.

Mijn teergeliefde Kinderen, van harte dank ik u allen voor uw genegenheid en uw bekommernis om mij, ook voor uw talrijke bezoeken die mij zo aangenaam waren. — En u vooral, Germaine, ben ik een zeer grote

dank verschuldigd. Jarenlang hebt gij mij geleid, verzorgd en opgepast, precies al was ik uw bloedeigen moeder. Gij leidde mij veilig naar de kerk waarheen ik zo graag ging. Gij slachtofferde u om mij en gij deedt het met liefde en blijheid.

Mijn beste Kleinkinderen en Achterkleinkinderen, grootmoeder is nu naar de hemel, waar vele lieve wezens op haar wachten. Van it het Vaderhuis blijf ik voor u ten beste spreken bij de goede God en zijn lieve Moeder Maria. Bidt gij ook voor mij. Tot weerziens later.

Beminde Zuster, Broeders en familieleden, dank u voor uw genegenheid. Vaartwel en bidt voor mij.

O.L.Vr. van Assebroek, bid voor mij.

Heer en Mevr. André BALTENS-BOSTIJN;
kinders en kleinkinders;

Mevr. Wed. Jozef BOSTIJN-DE KETELAERE
en dochter;

Heer en Mevr. Maurice BOSTIJN-VAN HOY-
WEGHEN en kinderen;

Heer en Mevr. Emiel BOSTIJN-DEBAETS en
kinderen;

Heer en Mevr. Fernand DEBAETS-BOSTIJN
en kinderen,

haar kinderen en kleinkinderen;

De families ROOSEBOOM en BOSTIJN,

*danken U voor de gebeden
en blijken van deelneming.*

Begrafenisond. A. De Stickere, Assebroek.