



†

Liefdevolle herinnering aan

MEVROUW

**Maria VAN MOORTEL**

weduwe van de Heer Louis VIENNE

Zij werd geboren te Bekegem op 19 juli 1898 en is thuis rustig ingeslapen te Assebroek op 10 augustus 1991.

Vandaag vieren wij de hemelvaart van onze lieve mama.

Nu is ze weer samen met onze onvergetelijke pa. Moedig heeft ze het heengaan van pa doorstaan en dapper haar leven verder voltooid.

Mama,

Je droeg de passende naam "Maria".

Moeder Maria was je lichtend voorbeeld. Je geloof was standvastig als een rots in de branding van deze tijd. Altijd was je bedrijvig tot op de avond van je heengaan. Mama, je hebt je hele zelf weggeschonken, zo maar.

Je hebt ons het echte leven voorgeleefd en verwacht van ons dat wij het ook zo doorgeven aan onze kinderen.

Enmaal uitgevlogen uit het warme nest, stond je altijd klaar om ons met raad en daad bij te staan. Je was fier op je grote familie : 9 kinderen, 21 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. Hoe onpeilbaar was je geluk omwille van Godelieve, die zich uitsluitend aan de Heer wijdde.

Hoe blij was je, mama, telkens iemand je kwam opzoeken : "Kom vlug binnen ... Zit toch neer, hier een stoel ... Je bent hier thuis ... Heb je geen honger ? ...".

Zo dankbaar was je met elke bloementuil en je koesterde bloemen en planten met ware zorg.

Toen, in je hoge ouderdom, je krachten afnamen, was je dankbaar voor elke hulp en telkens weer kwam over je lippen : "Duizend keer bedankt, 'k zal veel voor je bidden."

Ja, tot je laatste dag was je rozenhoedje je grootste kracht en troost. Het gebed gaf zin en doel aan je eindigend leven.

Je handen, zo vaak vergroeid met de aarde, zullen nu rusten in haar schoot. Je geest echter zal levend voor ons staan, wenkend als een licht ... voor immer.

Aan ieder die goed is geweest voor mama of stil voor haar heeft gebeden, zeggen wij "dank" !

*Vanwege de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.*

Rouwleiding en Funerarium, D. Bleyaert, Sint-Kruis  
Druk, G. Barbiaux bvba, Sint-Michiels